

## Evacuees 1940

### Wim Buitenhuis

Een geweldig artikel. Goed dat deze verborgen stukjes geschiedenis openbaar worden. Het lijkt mij een goed idee als het tot een bundeling van deze artikelen komt. Bij allerlei verenigingen, kranten en archieven zal nog informatie liggen. De freelance fotograaf en schrijver in diverse streekbladen is met enkele anderen begonnen om de zichtbare herinneringen op de gevoelige plaat vast te leggen, er een bijschrift bij te plaatsen en ze zo mogelijk te bundelen in een boekje, zodat wij niet vergeten welke betekenis ze hebben.

Persoonlijk heb ik een apart plaatsje voor Hoorn in mijn hart. In januari 1945 werd mijn jongste broer geboren, de zevende telg, ik ging toen voor zeker vier maanden vanuit Purmerend naar Hoorn, achterop de fiets van een tante. Op het Nieuwland (36?) was toen een Sparkruidenierszaak, beheerd door oom Henk Maas en zijn vrouw tante Wol, een zuster van mijn moeder. De winkel er naast was een groentezaak en vlak om de hoek zat een slagerij. Zij hadden geen kinderen, maar als neef of nicht was je er altijd welkom al ging dat toen nog mondjesmaat. Ik heb daar een prima tijd gehad en ging daar ook naar de christelijke school op de Ramen. Christa Damstra, haar vader voer geloof ik met een sleepboot, en de dochter van een dominee, herinner ik me nog goed. Ik deed in Hoorn ook mee aan luilak. Ze wisten precies waar je bij het aanbellen een emmer water over je heen kon krijgen. Natuurlijk was ik de klos. Bij de bevrijding leurdten wij om handtekeningen van ik meen Canadezen. Ik mocht meelopen met een officier dwars door de menigte mensen die langs de kant van de weg stonden te klappen. We liepen naar het plein bij Jan Pietersz. Coen. Na afloop zou ik de handtekening krijgen. Het plein stond stijfvol met mensen en ik als klein kereltje stond daar tussen. Na afloop zette de menigte zich in beweging. Wat heb ik het toen spaans-benuwd gehad, verschrikkelijk! En die handtekening moet ik nog altijd krijgen. Naast het spelen met je schoolvriendjes en vriendinnetjes liep ik ook naar Oost- en Westblokker met een tas met lege flessen om ze met melk gevuld te krijgen. Meestal lukte dat wel. Maar ook de hand- en spandiensten in de winkel waren leuk: vakken vullen, zout, suiker en andere dingen afwegen in zakken en de verschillende soorten bonnen sorteren. Toen was winkelen en bedienen de normaalste zaak van de wereld. Ik heb tot ongeveer 1953 als jong timmerman dat kruidenierswerk in de winkel en met de bakfiets in Landsmeer gedaan. Een mooie tijd. Zo een stukje nostalgisch verleden over die mooie stad waar ik zeker nog wel weer een dag zal rondzwerven. O ja jullie blad ziet er net zo professioneel uit als dat van Oud Purmerend. Bedankt voor de toezending.

Heel goede kerstdagen gewenst en een voorspoedig 2015.

Met hartelijke groet van Wim Buitenhuis uit Harderwijk.